

## Op rondreis door Europa!

17 aug. t/m 21 aug.

Hoi allemaal! Deze week nemen we jullie mee op reis door Europa. Europa is natuurlijk het werelddeel waarin Nederland ligt, maar er is nog veel meer te zien en beleven. Zo hebben we deze week een Engelse dag, een Italiaanse dag en een Duitse dag. Misschien herken je wel een aantal landen omdat je er op vakantie bent geweest. Maar ken je ook de feesten die ze in deze landen vieren? Je gaat ontdekken wat het Oktoberfest is en ook het Carnaval van Venetië komt voorbij. We starten de week met een high tea party zoals de Engelsen dat doen. Ben je nieuwsgierig geworden? Lees dan gauw het programma voor deze week!

### Maandag 17 augustus



#### High tea party

Een Engelse “High Tea” is een uitgebreide theeronde in de middag. Dit bestaat uit 3 gangen van , hartige gerechten en zoete lekkernijen geserveerd met verschillende theesoorten en vruchtendranken. Het is vaak zo uitgebreid dat het de avondmaaltijd bijna of helemaal vervangt. Wij geven de allerlekkerste én allerleukste tips om jouw high-tea tot een groot succes te maken!

#### Etagères maken van porselein

Creatief met kop en schotel en bordjes. Leuk om te doen! Stapel maar op dat servies. Maak in een mum van tijd een coole etagère!

#### Scones maken

Scones mogen bij een ‘echte’ high tea niet ontbreken. Het zijn stevige kleine broodjes zonder gist die meestal worden geserveerd met clotted cream — een soort dikke room waar in Nederland moeilijk aan te komen is, maar die je prima kunt vervangen door lobbige geklopte slagroom. Een kloddertje jam erbovenop is het kersje op de taart.



## Dinsdag 18 augustus

Oktoberfest in Duitsland! Vandaag mogen jullie verkleed naar de BSO komen. Denk aan lederhosen en dindl's, een geruite blouse met een bretels of een alpenhoedje.



### Alpen kwartet

Dit kwartet spel kun je spelen als een normaal spel maar ook in een coole ren variant. Verzamel jij de meeste gletsjers of wintersporten?

### Pretzels maken

Heb je al eens een heerlijke, zachte pretzel gehad? Doordat het deeg even moet rijzen moeten we een beetje geduld hebben voor ze klaar zijn, maar dan hebben we ook echt een heerlijke snack!

### Alpenhoedjes knutselen

De alpenhoed (ook wel Tirolse hoed genoemd), is de perfecte accessoire voor het Oktoberfest. deze hoeden zijn er in verschillende stijlen en worden gebruikt door Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse mensen. Deze schattige papieren versie is makkelijk te maken!



## Woensdag 19 augustus



### Lekker Limbo dansen

Lekker dansen op swingende Zuid-Amerikaanse of Spaanse muziek. Wat een feest! Vandaag gaan we namelijk Limbo dansen! Lukt het jou om onder de stok door te komen, zonder deze aan te raken? Plezier verzekerd!

### Zweedse gehaktballetjes

Je kent ze misschien wel van die grote winkels met meubels waar je ze kan bestellen: de zogenaamde Köttbullar. Typische gehaktballetjes uit Zweden. Lekker!

### Hollandse Meesters

Jan Steen, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh: allemaal bekende Nederlandse schilders. Wij gaan ook prachtige kunstwerken maken. Dit doen we op een hele bijzondere manier, kom jij ook?

### Olympische ringen

Decoreer de BSO-ruimte met het symbool van de Olympische spelen; de gekleurde ringen. De ringen steken in elkaar en dat staat voor verbondenheid. Elke ring heeft een eigen kleur en dat staat voor een werelddeel. De blauwe ring staat voor Amerika, de zwarte ring staat voor Afrika, de rode ring staat voor Europa, de gele ring staat voor Azië en de groene ring staat voor Australië.



## Donderdag 20 augustus

Het carnaval van Venetië in Italië



### Venetiaanse maskers knutselen

We gaan ons eigen Venetiaanse masker knutselen met karton, kant en allerlei mooie versieringen. Zo zijn we helemaal in stijl voor de carnaval in Venetië!

### Vork Vuurwerk

Met een vork en wat verf kun je ook heel tof vuurwerk schilderen. En doe dat op een donkerblauw of zwart papiertje, want dan ziet je vuurwerk er nog toffer uit!

### Toren van Pisa

Ken jij die wereldberoemde toren uit de Italiaanse stad Pisa? Hij staat behoorlijk scheef. Wij maken hem na!





## Vrijdag 21 augustus

We sluiten deze week met 2 Nederlandse activiteiten. Misschien kunnen jullie aan de hand van de Europese activiteiten een rap verzinnen! We zullen daarnaast ook de smaken van Nederland beter leren kennen door geblinddoekt allerlei lekkernijen proeven. Vandaag zullen we ook Griekse maskers maken van papiermarché. En wist je dat het buitenspel "hinkelen" oorspronkelijk uit Roemenië komt? Als het lekker weer is kunnen we netals de Roemeense soldaten buiten gaan hinkelen met zware gewichten :) durf je het aan?



### De smaak van Nederland

Drop, kaas, rookworst, hagelslag en haring zijn allemaal typisch Nederlandse gerechten. We gaan proeven hoe Nederland smaakt. Weten de kinderen wat ze eten? En durven ze alles te proeven? Misschien zelfs wel met een blinddoek voor? Een spannende en smakelijke activiteit over typisch Nederlands eten! Een activiteit die de zintuigen prikkelt!

### Grieks masker

Bij Griekse maskers zie je direct de emotie. Maak jij een blij, boos of juist verdrietig masker?

### Maak je eigen rap!

Ronnie Flex, Boef, Gers Pardoel, Ali B, allemaal bekende Nederlandse rappers. De rap is ontstaan in Amerika, maar is in Nederland al jaren populair. Wij maken onze eigen rap!

### Hinkelen

Duizenden jaren geleden hinkelden Romeinse soldaten om hun kracht en snelheid te testen, soms hinkelden ze meer dan 30 meter terwijl ze zware gewichten droegen. Nu doen we het gewoon omdat het leuk is!

