

Week 2

Ook deze week weer nieuwe belevenissen, lezen jullie mee?

Maandag 17 juli

Deze week zijn we Piraten!
We zijn de dag begonnen met een piratendans op Piet Piraat.
Op het programma staat een piratenhoed en een papegaai maken. Ahoy maatjes!
We hebben ook van kapla een stoere piratenboot gemaakt.
Maar het hoogtepunt was naar Slot Loevestein!



Eerst gingen we met de stint op de pont naar Woudrichem en daar kwamen we aan bij Slot Loevestein. Daar stond Erik ons op te wachten voor een rondleiding. Hij heeft ons van alles verteld! Het was heel interessant.



Dinsdag 18 juli

Vandaag maakten we onze eigen flessenpost. En we hebben mooie schatkaarten gemaakt!



Daarna zijn we naar het wiel gelopen om daar onze schat te zoeken. We kregen een schatkaart waarop we de schat konden vinden. Hij lag erg goed verstopt maar we hebben hem gevonden! Lekkeres ijsjes! 'S middags hebben we piratenbingo gespeeld met prijsjes.



Ook hebben we lekkere, gezonde crackers gemaakt met spinazie en wortel.

Woensdag 19 juli

Arrrr kapitein een oog!

Vandaag werden we echte kapiteins, we hebben ons eigen ooglapje en stoere tattoosleevs gemaakt. Een mooie gouden schatkist en zeeslag gespeeld. En omdat het erg warm weer was hebben we met lekker met water gespeeld. Dat was lekker verkoelend.

Donderdag 20 juli

Vandaag stond het 'zware' Expeditie Robinson op het programma. We gingen touwtrekken, kratten lopen, levend katapult spelen en met de hindernisbaan. We hebben allemaal erg ons best gedaan!



De winnaars waren: Jesse, Eva, Justin, Djelana en Nick. Gefeliciteerd! Ook was er een wedstrijd wie het langst op 1 been kon staan. Dit waren Anniel met 2.37 minuten en Rens met 2.17 minuten. Goed gedaan!



Ook hebben we een piratenhaak gemaakt en lekkere eiland cupcake's. Smullen,mmm!

