

Noord Amerika

20 jul. t/m 24 jul.

Yeah vakantie! We vliegen als eerste naar Amerika, land van de onbegrensde mogelijkheden. We starten op maandag met een Amerikaanse BBQ party en eindigen met een cowboys en indianen dag in het Lingebos op vrijdag.

Maandag 20 juli



Levensgroot KerPlunk

Bij een feest horen spelletjes! Bij dit Amerikaanse spel gaat het er om dat je zo min mogelijk knikkers laat vallen. Het geluid van de vallende knikker klinkt een beetje als "ker....plunk!" Vandaar de naam. We spelen een levensgrote versie.

Stars and stripes boterham

Hebben jullie de Amerikaanse vlag wel eens gezien? Wij maken een heerlijke gezonde boterham, belegd met fruit in een patroon van de Amerikaanse vlag. Een leuke én lekkere lunch dus!

Flag football

Flag football is een vorm van American football dat voornamelijk gespeeld wordt in de Verenigde Staten en Europa. De spelregels zijn vergelijkbaar met de regels van het reguliere American football, met het grote verschil dat bij flag football spelers niet getackeld of geblokt mogen worden. Deze spelvorm heeft minimaal fysiek contact en is hierdoor uitermate geschikt voor deze tijd.



Hollywood Hamburger BBQ

De vakantie wordt ingeluid met een BBQ. Vanaf 17:00 uur gaan we van start en zijn ouders ook van harte welkom. Is maandag niet je reguliere BSOdag, schrijf je dan op tijd in en kom gezellig met je ouders langs! Nadere info volgt nog.

Dinsdag 21 juli



Florida

Florida is de zonnigste staat van Amerika. Je denkt daarbij ook meteen aan zon, zee en strand maar ook aan Disney én de ruimtevaart vanuit Cape Canaveral. Vandaag een keuze uit activiteiten uit Florida. Als dat geen feestje wordt?!

Surfen op het droge

Florida en surfen dat hoort toch echt bij elkaar. Altijd al willen surfen maar helaas geen golven op de BSO. Maak samen deze surfplank en surf op het droge!

Ratjetoe Ratatouille

Gerechten die zo uit een Disneyfilm zijn weggelopen: hoe cool is dat? Dit recept komt rechtstreeks uit de Disneyfilm Ratatouille. We maken Remy's Ratatouille van Ratatouille! Als dat geen ratjetoe wordt...

Vliegende waterraketten

Raketten worden vanaf Cape Canaveral afgeschoten. Wij willen ook weleens kijken hoever onze raketten de lucht in kunnen vliegen!

Missie space

Spanning en sensatie gegarandeerd met dit spel vol met planeten, ruimtevaart, sterren, aliens en alles wat maar met space te maken heeft! Ga op zoek naar de verschillende missies en zorg dat jij met je team zoveel mogelijk groene planeten scoort!



Woensdag 22 juli



Er op uit!

We kunnen er lopend op uit want onze plek van bestemming ligt langs de Gorcumse stadswallen, stevige schoenen aan, basketballen en voetbal mee!

Meat loaf

Het is niet veel werk, maar wel super lekker! We maken meat loaf, in het Nederlands 'gehaktbrood' genoemd. Dit gerecht is meat loaf met paprika. Voordat we op pad gaan kunnen we deze nog mooi even maken. Krijg jij ook al zo'n trek?

Outdoor basketbal!

In Amerika maken ze van heel veel sportevenementen grootste feesten. Een groot sportevenement is natuurlijk de superbowl máár het basketballen is ook hot!. Vandaag gaan wij basketballen maar dan wel outdoor. Trekken stevige schoenen aan want we lopen via een nieuw struinpad naar een groot basketbalveld bij de Soldatenwal. Enne je kunt er ook voetballen ;-). We lunchen op een American way met een picknick en uiteraard met ons zelfgemaakte meatloaf!

Stenen zoeken voor teengoed domino-spel

We maken letterlijk en figuurlijk een steengoed domino-spel! Bij de Soldatenwal gaan we op zoek naar stenen, om hier vervolgens terug op locatie, een dominospel van te maken! Het is erg makkelijk en bovendien staat het garant voor uren speelplezier, want je kunt het gewoon bewaren!



Donderdag 23 juli



Mexico, Mexicooooo! Dit is een heel oud lied maar het brengt wel meteen de sfeer erin. Vandaag vieren we feest op z'n Mexicaans. Zet je sombrero op en stort je in de activiteiten van vandaag.

Piñata project

Jarig en dus feest in Mexico betekent dat er een piñata voor je is! Een piñata is een felgekleurd figuur van papier-maché. Piñata's worden in Mexico gebruikt met kerst en kinderverjaardagen. Het is veel werk om er eentje te maken, want we moeten de piñata laten drogen....We hebben dus best even wat werk te doen! Maar het resultaat is super tof.

Mexicaanse tortilla's

Heerlijk voor de lunch: de tortilla. In Mexico eet iedereen het bijna dagelijks. Het is een soort ongezuurde pannenkoek, gemaakt van maïs- of tarwemeel. We vullen 'm met heerlijke en gezonde ingrediënten!

Toekan cocktail

Voor de piñataparty mixen verschillende drankjes met elkaar en krijgen dan een heerlijke cocktail, sprekend een toekan. Grappig detail; de Toekan kom je in het wild tegen in Mexico.

Piñataparty

Als aan het eind van de dag de piñata's klaar zijn kun je meedoen aan een echte piñataparty! Vind je het zonde om jouw piñata stuk te slaan dan neem je hem toch gewoon mee naar huis 😊 We sluiten in ieder geval af met cocktails limbodansen en muziek.



Vrijdag 24 juli



Cowboys en indianen dag Lingeboos

De activiteiten van vandaag staan in het teken van cowboys en indianen en vinden plaats in het Lingeboos. Het Lingeboos biedt tal van sport- en spelmogelijkheden waar we gebruik van zullen maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook vuurtje stoken en tipi's bouwen.

Gelukshanger hoefijzer

Heb je zin om nog even creatief aan de slag te gaan? Cowboy, indiaan, goudzoeker of pionier... In het Wilde Westen kan iedereen wel wat extra geluk gebruiken! Deze hoefijzers zijn gemaakt van zoutdeeg en eenvoudig versierd met (indianen)veren, kralen en knopen!

Huifkartocht

Hét vervoersmiddel uit de tijd van cowboys en indianen was toch wel een huifkar. Het was feest wanneer ze op een zonnige dag de prairies op konden rijden en daar een gezellige picknick organiseerden met elkaar. Dit doen wij dus ook vandaag met elkaar. Je kunt je inschrijven voor een tocht, let op vol=vol Let op! Deze activiteit is onder voorbehoud ivm de dan geldende regels van het RIVM

Pony prof

Wordt een pony prof in 1 dag! Schrijf je in want vol=vol Heb je het niet zo op huifkarren of ben je dol op paarden? Dan kun je vandaag je hart ophalen op de manege. Let op! Deze activiteit is onder voorbehoud ivm de dan geldende regels van het RIVM

