

European party!

03 aug. t/m 07 aug.

België, Italië & Griekenland : Here we come! Carnaval in Venetië; Koningsdag in Nederland & veldrijden in Vlaanderen. Deze week vieren we Europese feestjes! Doe je mee!

Maandag 3 augustus

We beginnen deze week met een feestje voor ons allemaal. Deze dag staat namelijk in het teken van onze naamdag, de Grieken vieren deze dag in plaats van hun verjaardag. Het wordt een gezellige dag met lekker eten en feestelijke activiteiten.



Party poppers

Heb je weleens gehoord dat ze bij Griekse feesten na het eten de borden kapot gooien? Dit brengt volgens de traditie geluk. Wij vinden dat net iets te ver gaan dus halen het geluk uit zelfgemaakte partypoppers! Maar.... hoe grappig zou het zijn, als je zelf een oud bord mee mag nemen van thuis zodat we óók borden stuk kunnen gooien, hihi

Tzatziki & Gyros

Lekker eten hoort er ook bij op zo'n feestelijke dag. Wij gaan tzatziki maken en daar hoort natuurlijk een overheerlijk broodje gyros bij, dit gaan wij natuurlijk allemaal zelf maken en op eten!

Enkelbandjes rijgen

In de winter zijn je enkels verstopt achter lange broeken, maar in de zomer mogen ze weer gezien worden! Zeker als ze lekker bruin zijn van de (Griekse) zon, vallen die felle kleurtjes van de enkelbandjes goed op. Wij gaan ze zelf maken en voor wie maak jij er ook nog een om cadeau te geven?



Smokkelspel paard van Troje

Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie. Door zich te verstoppen in een reusachtig houten paard, veroverden de Grieken de stad Troje. Wij spelen deze verovering in de vorm van een smokkelspel. Want spelletjes horen nou eenmaal bij feestjes ;-)

Dinsdag 4 augustus

Vandaag brengen we een bezoekje bij onze zuiderburen, we genieten we van het campingleven en het kampioenschap veldrijden staat op het programma dus kom op de fiets. Natuurlijk kunnen de Vlaamse frieten niet ontbreken vandaag en wie weet kunnen we echt een nachtje kamperen op de BSO



Campingleven

Vandaag maken we van de BSO onze eigen camping en hopen we dat we ook echt onze tenten kunnen op zeten en een nachtje op de BSO kun slapen voor de kinderen die dit leuk vinden. Dit is o.a. nog wel onder voor behoud ivm met de richtlijnen van het RIVM natuurlijk.

Vlaamse Snacks en frieten

Zwart - geel - rood! De kleuren van de Belgische vlag. Deze snack passen daar helemaal bij en ze zijn nog gezond ook. Wat ook lekker is zijn Vlaamse frieten dus die staan vandaag ook op het menu



Kampioenschap veldrijden

In België houden ze van sport en vooral van wielrennen en veldrijden. Daar maken ze echt een feestje van! Wij gaan vandaag onze eigen kampioenschap veldrijden houden.

Manneke pis

Bij België hoort natuurlijk manneke pis vandaag kun je je eigen manneke pis maken.



Woensdag 5 augustus

Zweden is een land met veel natuur en grote meren. Echt een land om een zomers uitstapje naar te maken! Vieren we daar meteen het Mid-zomerfeest mee!



	week	1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									2
3									6
4			7			4			3
5									8
6									
7									
8									

Fjord Fun!

Wie Zweden zegt, zegt: Fjorden. Een fjord is een groot meer, omringd door prachtige natuur! Vandaag gaan wij ons eigen locale fjord bezoeken: Het Lingebos! Dus kom op de fiets en ga lekker mee een middagje chillen aan het water!

Bloemen krans

In Zweden wordt het mid-zomer heel feestelijk gevierd! Ze dragen dan dit soort prachtige bloemenkransen! Wij gaan er ook een maken. Eerst maar eens naar buiten om bloemen en takken te verzamelen!

Zweedse gehaktballetjes

Je kent ze misschien wel van die grote meubelwinkel waar je ze kunt bestellen: de zogenaamde Köttbullar. Typische gehaktballetjes uit Zweden. Hmmmmm! Lekker! We eten ze tijdens de picknick

Zweedse raadsels

Lekker met een puzzeltje in de zon of misschien kunnen we er zelf 1 maken



Donderdag 6 augustus

Ga je mee naar Italië? Lekker slenteren door de smalle straatjes van Florence? Of met een Gondel door Venetië? En niet te vergeten een pizza eten in Napels! Oh ja, we maken ook nog even een klein uitstapje naar Spanje voor een tomatengevecht op festival La Tomatina!



Carnaval in Venetië!

Carnaval in Italië is echt wel even iets anders dan hoe wij hier in Nederland carnaval vieren... Dat is eigenlijk een heel sjiek feest met hele deftige kleren, gemaakt van dure stoffen en kant. En daar worden dan heel rijk versierde maskers bij gedragen. Vandaag gaan we zo'n bijzonder masker maken. Doe je mee?

Homemade pizza

Zelf pizza maken is een fluitje van een cent, en eigenlijk ook veel leuker dan bestellen bij de pizzeria of kant-en-klaar kopen in de supermarkt. Je kunt nu helemaal zelf bepalen hoe je hem belegt.

Toren van Pisa XXL

Het gewone kleine spel met de gekleurde pionnen die je op de wiebel toren zet kennen jullie allemaal wel. Deze XXL variant is nog uitdagender! Zet je helm er maar bij op!

La Tomatina!!

Rare jongens die Spanjaarden! Elk jaar houden die een groot feest waarbij iedereen elkaar met tomaten bekogeld. Eigenlijk best leuk... Doe je mee met deze sportieve variant!?



Vrijdag 7 augustus

Ik hou van Holland! Vandaag gaan we lekker weg in eigen land en vieren we een Hollands feestje!!



Koningsdag corsage

Koningsdag! Trek je voor de gelegenheid je rood-wit-blauwe sokken aan? Of doe je oranje linten in je haar? Misschien speld je dit jaar wel deze speciale zelfmaak corsage op je kleding. Het is tenslotte feest!

Levend boter, kaas en eieren

We gaan boter, kaas en eieren spelen. In het echt, dus niet even snel op papier! Dus bepaal je tactiek en verschuif naar het juiste vakje.

Oud Hollandse poffertjes

Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. Om ze te maken heb je een speciale poffertjespan nodig. Heb je daar ooit al eens mee gewerkt? Het is echt leuk en lekker om te maken!

Kleedjesmarkt

Dit jaar ging Koningsdag niet door. Goede reden om het in de vakantie als nog te vieren! Koekhappen, spijkerpoepen. En natuurlijk een echte kleedjes markt. Hollandser wordt het niet! Doe je ook mee?

