

## Azië

27 jul. t/m 31 jul.

Zijn jullie klaar voor de volgende ontdekkingsreis? In deze 2e week gaan we op rondreis door Azië. Van een Chinees drakenfestival tot het Happy Holi feest. Hebben jullie er ook zin in?

## Maandag 27 juli

China



### Chinees handschrift

Chinees leren spreken is natuurlijk super moeilijk, en het lezen van deze moeilijke taal, tja daar moet je nog wel paar jaartjes voor door leren. Maar hoe leuk zou het zijn wanneer jij je eigen naam in het chinees zou kunnen schrijven. Na vandaag weten wij zeker dat jij dat kan.

### Chinees koken

Heb jij wel eens met je ouders of vriendjes in een chinees restaurant met stokjes gegeten? Vandaag gaan we de Chinese keuken ontdekken. Afhankelijk van de dan geldende RIVM richtlijnen is dat in een restaurant of op locatie.

### Drakenfestival

Wist jij dat de beroemdste draak van China de keizerdraak was? En dat hij aan elke poot vijf vingers had? Vandaag gaan wij, als jij dat durft zo'n draak maken.

### Kung Fu Fighting

Wat is Kung Fu fighting? De letterlijke betekenis van kung fu is 'zeer grote vaardigheid'. Vandaag kunnen jullie kennis maken met de traditionele vorm van de Chinese vechtkunst. Hierbij staat de kunst van de zelfverdediging centraal.



## Dinsdag 28 juli

Japan



### Zelf een kimono maken

Heb jij er ook weleens uit willen zien als een echte Geisha? Vandaag is dit jou kans. Wij gaan met elkaar een echte kimono maken. Natuurlijk hoort daar een mooie make-up bij. Niet echt iets voor de jongens, maar jullie komen straks aan de beurt.

### Sushitime

Heb jij altijd al een chef-kok willen zijn? En een keertje iets anders willen maken dan wat je altijd eet? Kom dan vanmiddag met ons sushi maken! We maken deze gezonde Japanse hapjes met zeewierbladen en vis.

### Waaier maken

Bij een mooie outfit van een geisha hoort natuurlijk een mooie waaier. Maak jij er één die bij jou kimono past?

### Sumo worstelen

Stoere jongens opgelet! Sumo worstelen is een traditionele Japanse vechtsport voor zwaarlijvige mensen. Zou jij de strijd aan durven gaan met deze flinke worstelaars? Niet verder vertellen hoor, maar dit kan natuurlijk ook een meisje zijn. Voor de winnaar is er een mooie prijs!



## Woensdag 29 juli

Egypte



### Walk like an Egyptian

Je zou het niet verwachten maar Egypte ligt dus niet alleen in Afrika maar ook in Azië, bijzonder he?! Vandaag dus activiteiten met betrekking tot dat land. In Egypte zien sommige mensen er wel heel apart uit.. Vandaag gaan we er net zo mooi uitzien voor een wel heel bijzondere fotoshoot.

### Kamelenrace

De wedstrijd kan beginnen!! In Egypte houden ze echte kamelen races in de woestijn. Wij gaan racen doormiddel van het leukste bordspel. Wie zal de finish halen? voor de winnaar is er een originele prijs.

### Egyptische pannenkoekjes

Bijzondere pannenkoekjes eten ze daar hoor! Wij bakken ze vandaag buiten! Kleedjes erbij en smullen maar.

### Help een mummie!

De avonden in de woestijn zijn heel griezelig en donker. Wij maken onze eigen lichtje in de griezel donker. Brrrrr



## Donderdag 30 juli

India



### Happy Holi to you!

In India wordt dit "Holi feest" om verschillende redenen gevierd. Vandaag vieren wij de vriendschap en liefde voor elkaar!. Neem vandaag je oudste kleren mee en een verschoning, want met dit feest zal je niet schoon blijven.

### Spekkoek maken

Eén van de lekkernijen uit India is de spekkoek. Vandaag gaan wij deze overheerlijke koek maken. Neem jij ook een stukje mee naar huis?

### Olifant Mandela

In India zijn er 5 heilige dieren. Welk dier vind jij het mooist. maak een Mandela met jou favoriete dier!

### Henna traditie

Zoals in meerdere oosterse landen is er ook in India de Henna traditie, Deze Henna wordt meestal gemaakt voor een trouwfeest. Heb jij al eens zo'n mooie Henna tekening gehad?



## Vrijdag 31 juli

Rondje Azië



### Maak je eigen bloesemboom

Azië staat ook bekend om de mooiste bloesembomen. Maar dat kunnen wij natuurlijk veel beter. Wij maken onze eigen bloesemboom die de hele vakantie zal bloeien op de BSO.

### Chinese muur

De Chinese muur is al eeuwen oud en gebouwd om de vijanden buiten te houden. Weet jij hoe lang deze Chinese muur eigenlijk is? Vandaag gaan we met elkaar een groot deel van deze muur nabouwen.

### Pandabrood

We eten normaal gesproken geen panda, maar deze is best wel lekker hoor! Maak én proef hem zelf!

### Bruisende kokosnoot

Wauw, dit is echt een mega gaaf proefje! We laten de binnenkant van een kokosnoot borrelen en bruisen. Het is leuk om te zien en het ruikt ook nog eens erg lekker!

