

## Feestend de wereld rond: Afrika

03 aug. t/m 07 aug.

Welkom!

Deze week maken wij een reis door Afrika heen. Wist jij dat Afrika wel 54 landen heeft? Met allemaal verschillende culturen en gebieden. Deze week gaan wij ervaren hoe Afrika is en wat voor leuke ervaringen wij daar kunnen opdoen! Ga je mee?

Gezellig!

### Maandag 3 augustus



#### Zingen als in Afrika

Ieder land heeft een eigen soort muziek. Heb jij al eens een echt Afrikaans lied gezongen? Probeer het maar eens?!

#### Zuid-Afrikaanse melktaart

Melktaart is lekker fris en zowel warm als koud te serveren. Je kunt het in Zuid-Afrika in de meeste restaurants bestellen, maar ook in de supermarkt halen. Het is een taartje met vanille, kaneel en – drie keer raden – melk! Smul jij mee?

#### Afrikaanse trommels

Dit kleurrijke en eenvoudige drumstel geeft een heel mooi geluid. Ook de versieringen maak je zelf!



## Dinsdag 4 augustus



### Afrikaans dorp

We gaan aan de slag met het bouwen van een Afrikaans dorp. Maar wat moet daar allemaal in komen, natuurlijk huizen, maar wat nog meer? Dat mogen jullie allemaal samen bedenken. Ga maar snel aan de slag!

### Marokkaanse honingkoekjes (no bake)

Vandaag nemen we een kijkje in de Marokkaanse keuken. We gaan honingkoekjes maken. Simpel en ze hoeven de oven niet in. Zo gedaan en dan smullen maar!

### Afro Dans Workshop

Afro Deze dansstijl is lekker opzweepend en gebaseerd op de Afrikaanse cultuur, waarin er met verschillende ritmische klanken werd aangegeven wat de sociale patronen in een stam waren. Tijdens de les gebruik je je hele lichaam en leer je een vette choreografie.

## Woensdag 5 augustus



### Pasta ketting

Vandaag maken we een Afrikaanse paste ketting. Erg kleurrijk en jij bepaald hoe je ketting eruit komt te zien!



## Dippend de wereld rond

Hmmmm. Zo wordt iedere groente een lekker hapje: dippen in verschillende dipsausjes. We maken vandaag dips uit alle werelddelen. Dat wordt smullen!

## Afrikaanse schilderijen

Afrikaanse kunst is vaak heel vrolijk en kleurrijk met veel figuren. Jij gaat een schilderij maken van Afrikaanse mensen of maak jij liever een olifant, giraf of luipaard. Ook dat kan!

## Donderdag 6 augustus



## Djembé workshop

Vandaag gaan wij Samen trommelen versterkt je teamverband en de onderlinge sfeer want dit is leuk en doe je ècht met z'n allen. Naast ritmes ontwikkelen we vooral ook plezier in muziek maken. In iedere sessie combineren we slagwerk met beweging. En als je wilt met Afrikaanse dans. Natuurlijk is er aandacht voor individueel talent. We maken er samen een feestje van.

## Zebra cake

Een cake met zwart-witte streepjes, het ziet er uit als een kunstwerk, als het tenminste goed lukt! Wel moeten we even super goed opletten dat we het op de juiste manier in het bakblik krijgen. Qua smaak maakt het niet uit maar wel qua patroon!

## Duimpiano

Een duimpiano wordt veel gebruikt in de Afrikaanse muziek. Vandaag gaan we aan de slag met het maken van onze eigen versie. Pak snel een schroevendraaier, een leeg blik en wat hout.

## Afrikaanse 'Grote Vijf'

Welke dieren behoren er tot de 'grote vijf' van Afrika? Daar komen we vanzelf achter. Help jij mee met zoeken?



## Vrijdag 7 augustus



### Afrikaans masker

Maskers spelen in heel Afrika een zeer grote rol. Iedere stam heeft zijn eigen masker. Vandaag ga je zelf zo'n masker maken!

### Shuku Shuku

Heb je hier al wel eens van gehoord? Shuku shuku zijn heerlijke Nigeriaanse kokoskoekjes. Een recept om te onthouden!

### Afrikaanse voetbal

In Afrika heeft niet iedereen een voetbal. Daarom maken de kinderen hem zelf. Probeer jij het ook?!

