

## Op safari in Afrika

27 jul. t/m 31 jul.

Deze week gaan wij een avontuur tegemoet! We beginnen met het cultuur snuiven in Afrika, ROOTS komt voor een dans workshop, we gaan op safari en we eindigen met een Marokkaanse dag!

## Maandag

### Cultuur snuiven

Vandaag staat alles in het teken van de cultuur van Afrika



### Openingsdans

### Sportbso on tour

We gaan lekker sporten doe je mee!

Weetje: Een traditioneel Afrikaans masker is een voorwerp dat op of boven het hoofd van een danser wordt gedragen.

### Afrikaanse maskers maken

We gaan met z'n allen Afrikaanse maskers maken! Zorg dat ze stevig zijn, want we gaan er ook mee dansen vandaag!

Hier is alvast een link van hoe een makkelijke Afrikaanse dans eruit ziet:

<https://www.youtube.com/watch?v=TLCvVg3SMkg> Misschien kun je thuis alvast oefenen!

### Afrikaanse dans met onze maskers

ROOTS komt ons een Afrikaanse dans leren!



## Afrikaanse vet koek maken

Deze vetkoek lijkt op een oliebol! En iedereen kan ze in elkaar draaien.

## De grabbelton

## Dinsdag

Wij gaan op safari! Vandaag kun je met elke activiteit die je mee doet een stempel krijgen en aan het einde met je stempels leuke diertjes uitzoeken!



## Openingsdans

Welke dieren vind je allemaal op safari??

### Vorbereiding op de Safari

We gaan verrekijkers maken en in camouflage-style versieren! We gaan camouflage netten met bladeren gebruiken en we knippen alvast dieren uit.

### Op safari

We gaan een spannend spel spelen! We verdelen ons in teams, nemen onze verrekijkers mee en wij verstoppn de dieren. Het team dat de meeste dieren gevonden heeft, wint het spel!

### Sportbso on tour

We gaan lekker sporten doe je mee!

## De grabbelton

## Donderdag

Marokko

Het thema van vandaag is Marokko! In Marokko heb je rituelen, feestdagen. Weet jij welke dat zijn?





## Openingsdans

## Couscous maken

We gaan voor de lunch Couscous maken.

Weet jij welke koekjes dat zijn?

## Marokkaans gebak maken

We gaan met een groepje bekende Marokkaanse koekjes maken

Welke hand gebruiken ze om te eten? en waarvoor is die andere hand dan bedoeld.....??

## 12-14.30 - Marokkaans eet ritueel

Tijdens de lunch gaan we volgens een speciale manier eten dit doen we met onze handen! In Afrika eet je niet met mes en vork, maar met 1 van je handen!

## Sportbso on tour

We gaan lekker sporten doe je mee !

## Henna tatoeages maken

We gaan met glitters en schmink henna tatoeages maken!

## De grabbelton

