

Zuid Amerika

24 aug. t/m 28 aug.

Maandag 24 augustus



Venezuela

In de laatste week van de vakantie brengt onze reis ons naar Zuid-Amerika. We starten in Venezuela.

Broodje Arepa

Mmmm typisch Venezolaans is dit broodje Arepa, wij hebben nu al trek! Wil je al voorproeven?
<https://favorflav.com/nl/recipes/comfort-food/venezolaans-broodje-arepa/>

Llega de Navida a Venezuela!

Oftewel Venezolaans kerstfeest. Maak kennis met typisch Venezolaanse kersttradities. Wist je dat ze bijvoorbeeld kerstballen beschilderen en deze aan de zee schenken?

Water limbo

Voor de kust van Venezuela ligt het eiland Trinidad. De limbo is een acrobatische dans uit Trinidad. Het is de bedoeling dat de danser onder de stok door danst zonder het te raken. Ben jij een goede limbodanser?



Dinsdag 25 augustus

Suriname



Suriname

Suriname is een land in Zuid Amerika waar ze ook Nederlands spreken, grappig hé? We zullen eens kijken of we er een gezellig Surinaams feestje van kunnen gaan maken!

Maak je eigen Djembé

In Suriname zijn de mensen gek op muziek maken. Dit doen zij het liefst op straat en elkaar. Vandaag maken wij onze eigen Djembé. En gaan door de straten om de buurt op te vrolijken.

Surinaamse nasi

Net zo als wij, zijn de Surinamers gek op eten. Dit maken zij het liefst voor de hele familie. Net zoals wij op de BSO graag met elkaar eten. Dus met een grote pan nasi en een gezellig muziekje erbij.. Eet smakelijk

Surinaamse vlaggenkunst

Zoals elk land heeft ook Suriname een mooi gekleurde vlag. Deze vlag gaan we op een speciale manier maken. Met een beetje geduld en creativiteit zal deze vlag een mooi resultaat worden.



Woensdag 26 augustus



Peru

Vandaag kijken we naar een feest in Peru. El Ekeko is de Peruaanse gelukkigsgod, tijdens het feria de la Alasita, geven de Peruanen elkaar een stenen beeldje van El Ekeko. Jij kunt er ook een maken en weggeven!

Panfluit maken

Tijdens een feest mag muziek niet ontbreken natuurlijk. In Peru spelen ze vaak panfluit. De panfluit is één van de oudste instrumenten ter wereld. De instrumenten werden gemaakt van verschillende materialen: hout, bamboe, riet en zelfs van uitgeholde dierenbotten. Wij maken vandaag een panfluit van plastic buisjes.

Peruaans dreadlocks en sieraden

Je hebt ze vast weleens gezien, de Peruaanse mannen en vrouwen in hun kleurrijke kleding op braderieën of festivals. Je kunt daar met kleurig draad vlechtjes in je haar laten zetten. Met het juiste materiaal en enige oefening maak je zelf kleurrijke dreadlocks voor kort en lang haar. Maak je look helemaal af met bijpassende accessoires zoals arm- en enkelbandjes of verstevig je zelfgemaakte dreadlock en gebruik 'm als haarband! Je eigen trendy haarlijn...hoe stoer is dat?!

Outdoor popcorn!

In Peru hebben ze meer dan 50 soorten mais en dat ontbreekt dan ook zeker niet op een feestje! Zelf popcorn maken met mais is superleuk! En nog leuker wordt het als je dit boven een kampvuurtje mag doen en er zelf je favoriete smaak aan kunt toevoegen! Mais klaar? Poppen maar!



Donderdag 27 augustus



Brazilië

Brazilië staat bekend om zijn Caraïbisch carnavaal. We gaan lekker dansen! Gooi je heupen los en we maken er met z'n allen een feestje van!

Caribisch carnavaal ritmemuziekstuk

Muziek in het Caribische gebied is heel ritmisch: er wordt gebruik gemaakt van stokken, shakers, sambaballen en meer! Wij gaan met eigen instrumenten ritme leren kennen!

Feestelijke maskers

Bij feestelijke maskers zie je direct de emotie. Maak jij een blij, boos of juist verdrietig masker?

Mangosapje

Er groeien heerlijke tropische vruchten in Brazilië. Die vruchten gebruiken de Brazilianen graag in een sapje. Dit mangosapje is lekker voor een warme zomerdag en in no-time klaar.

Colorryn

Met (oud) stoepkrijt en een blender gaan we het kleurenpoeder maken. Daarna is het tijd om naar buiten te gaan en het parcours rond te rennen. Doe je een wit (oud) t-shirt aan en neem je een zonnebril mee?



Vrijdag 28 augustus



Latijns-Amerika

In Latijns -Amerika liggen zowel landen uit Midden-Amerika als uit Zuid-Amerika. Bij ons roept het vooral beelden van feestelijke vakantiebestemmingen op. Zon, water, muziek en lekker eten. De allerlaatste dag van de vakantie zouden wij het liefst dus ook zo doorbrengen. We gaan er een feestje van maken waarbij iedereen van harte welkom is!

Spetterende afscheidsparty 🕶️

Schuim, disco en meer! Deze ingrediënten zullen zeker aanwezig zijn maar ...wij willen graag rekening houden met de dan geldende regels vanuit het RIVM. Dit betekent dat de definitieve invulling van deze dag nog met jullie gedeeld gaat worden.

