

Asian Adventures

03 aug. t/m 07 aug.

Kleurrijke, oosterse sferen. Mystiek en avontuur. We nemen een kijkje in verre vreemde landen en culturen en vieren ons vakantie-feestje met hen mee!

Maandag 3 augustus

Egypte

Vandaag gaan we op een spannend avontuur door Egypte. Op zoek naar mummies, piramide en niet te vergeten de faro. wist je dat de Egyptenaren dachten dat de aarde plat was?



Sterrenbeelden-lampje

We kunnen de sterren mee naar binnen nemen! Hoe? Nou, we doen ze gewoon in een potje. Het is even een technisch klusje maar gelukkig erg leuk om te doen!

De piramide en de gouden bel

In de mysterieuze piramide van de gouden bel ligt een schat verborgen. Wie de schat wil vinden, moet op zoek naar de gouden bel, die in het midden van de tempel hangt. Durf jij het aan om de bel te luiden?

Mjammie mummies

Mmmmm mummies....Eetbare mummies wel te verstaan. Heel simpel maar ook heel lekker. Kies degene die jij wilt maken en eet het lekker op.

Appel mummificeren

De Egyptenaren maakten mummie's met behulp van zout. Dit zorgt ervoor dat het water uit het lichaam trekt. Wij doen dat bij dit proefje met appels.



Dinsdag 4 augustus

Japan

Japans eten is heerlijk, maar die stokjes vragen natuurlijk wel enig oefening. tip: oefen met sushi, de rolletjes kun je makkelijk vastpakken.



Mini 'Zen' tuin

Wil jij ook heerlijk 'zen' worden? En houd je van de natuur? Dan is deze activiteit echt iets voor jou! We maken met de groep een mini tuin!

Sumoworstelen

Ga net als de bekende sumoworstelaars de strijd aan tegen de andere sumo's en win! Dit doen we samen met ons team: worstelen maar!

Japanse foam stempels

In Japan zijn ze dol op stempels. Om mee te knutselen, maar ook om officiële documenten mee te ondertekenen. Elke Japanner en elk Japans bedrijf heeft daarvoor namelijk een hanko: een naamstempel.

Wafel-sushi

Lekker, sushi! Maar nu op een hele andere manier! We maken sushi van wafels en fruit. Kom ook je eigen sushi maken!



Woensdag 5 augustus

oosterse sferen

wist je dat in deze landen het erg warm kan zijn waardoor er veel planten zijn die water op nemen in de stam om te kunnen overleven. En dat het in die landen erg weinig regent.



De dorstige cactus

Kan een cactus water opnemen? Of hoeft hij dat niet eens? Bij deze proeven leren we de prikkelplanten een beetje kennen.

Zandkunst in een flesje

Het vullen van een flesje met eigen gekleurd zand is echt magisch: al die vrolijke kleuren!

De woestijntocht

We doorlopen een super gave woestijntocht! Tijdens deze woestijntocht komen we meerdere oefeningen tegen die jullie samen kunnen uitvoeren. Durf jij het zelfs geblinddoekt aan?

Bedoeïenen buffet

We houden een eet- en drinkparty net als de bedoeïenen (nomaden). Zij leven in de woestijn en hebben hun eigen eetgewoontes. Lekker én leuk!



Donderdag 6 augustus

China

wist je dat als je alle treinrails in China achter elkaar legt dan kun je twee keer de wereld rond kan



Vega loempia

Een loempia is een van oorsprong Chinees gerecht dat in heel veel keukens wordt bereid. Iedere keuken kent verschillende varianten van de loempia. Meestal worden ze als voorgerecht of snack gegeten. Echt om te smullen zo lekker. Wij maken ze zelf.

Chopstick challenge

We doen allerlei spellen die maar met eetstokjes te maken hebben. Van estafette lopen tot spekjes in een bakje doen. Het gaat hier om echte skills!

Vuurspuwende draak

Wat een gaaf effect: deze draak lijkt wel echt vuur te spuwen! Als je hem bij je mond houdt en blaast, zie je de vlammen heen- en weer gaan!

Oriëntaalse waaiers

Wapper jezelf wat frisse lucht toe met deze eenvoudig te maken mooie waaiertjes van papier.



Vrijdag 7 augustus

zuid-Afrika

Wist je dat Zuid-Afrika op het zuidelijk Halfrond ligt. Dus wanneer het in Europa winter is, is het in Zuid-Afrika zomer en andersom



Duimpiano

Een duimpiano wordt veel gebruikt in de Afrikaanse muziek. Vandaag gaan we aan de slag met het maken van onze eigen versie. Pak snel een schroevendraaier, een leeg blik en wat hout.

Zuid-Afrikaanse melktaart

Melktaart is lekker fris en zowel warm als koud te serveren. Je kunt het in Zuid-Afrika in de meeste restaurants bestellen, maar ook in de supermarkt halen. Het is een taartje met vanille, kaneel en – drie keer raden – melk! Smul jij mee?

Afrikaanse schilderijen

Afrikaanse kunst is vaak heel vrolijk en kleurrijk met veel figuren. Jij gaat een schilderij maken van Afrikaanse mensen of maak jij liever een olifant, giraf of luipaard. Ook dat kan!

Bruisende kokosnoot

Wauw, dit is echt een mega gaaf proefje! We laten de binnenkant van een kokosnoot borrelen en bruisen. Het is leuk om te zien en het ruikt ook nog eens erg lekker!

