

## feestend de wereld rond Oceanie

27 jul. t/m 01 aug.

Hoi allemaal! Deze week nemen wij jullie mee naar Oceanië. Oceanië is een werelddeel dat bestaat uit het continent Australië en een aantal eilanden tussen de grote en stille oceaan. In deze week gaan we een aantal eilanden bekijken. Zo reizen we af naar Hawaii, Fiji en Nieuw Zeeland. Misschien herken je een aantal van deze eilanden, maar ken je ook de cultuur en typische feesten? Wij nemen jullie mee naar de Hawaii games en laten jullie kennis maken met harmony day. Voorafgaand aan al deze feesten gaan we ons verdiepen in de eilanden zelf. Zo gaan we schat zoeken en levensecht eiland maken! Heb jij ook al zin in deze week? Bekijk dan snel het programma voor deze week!

### Maandag 27 juli 2020



#### Maak je eigen flessenpost!

Weet jij hoe echte piraten communiceerden met het vaste land? Zij deden dit via flessenpost. Wij nemen jullie mee terug in de tijd en gaan onze eigen flessenpost maken! We maken een brief of tekening en brengen deze naar het water. In onze tekeningen of brieven zetten we het email adres van de SKG zodat de vindsters kunnen laten weten dat ze onze fles gevonden hebben! Dus misschien krijgen we wel een reactie terug! Hoe leuk is dat!?

#### De verdwenen sleutels van Black Beards schat

We hebben hele oude flessenpost ontvangen op de BSO. Deze brief is geschreven door Black Beard, een piraat die vroeger vele schatten heeft gevonden. Hij schrijft over hoe hij de schatkist heeft gevonden, en over de beruchte piraat Calico Jack, die de sleutels van de kist gestolen heeft. Jarenlang heeft Black Beard gezocht naar de sleutels, maar hij heeft ze nooit kunnen vinden. Lukt het ons wel?



## levensecht eiland maken

Omdat we in Nederland geen echte eilanden hebben brengen we het eiland naar ons toe. Om het echte eiland gevoel te krijgen gaan we een levensecht eiland maken! De kinderen mogen het eiland van hun dromen creëren. Wat hoort er volgens jou op een eiland? Kom naar de BSO en bouw mee!

## Dinsdag 28 juli 2020



### regenstok

We maken regenstokken om de feestdag Harmony Day te vieren. Deze stokken vullen we met materiaal. En de buiten kant word geschilderd.

### Harmony Day

Op koningsdag gaat iedereen verkleed in het oranje. Maar wist jij dat wij niet het enige land zijn dat zich in het oranje verkleedt! In australie wordt harmony day gevierd in het oranje. Feest met ons mee en ga uit je dak, maar natuurlijk wel in het oranje!

### Aboriginal stip verven

Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele schilderkunst van de Australische Aboriginals. Vroeger werd er geschilderd op bomen, rotsen, in het zand of op personen. Tegenwoordig wordt deze schilderkunst ook toegepast op papier. Dat gaan wij vandaag ook doen!

### Oranje smoothie

De Nederlandse kleur: oranje! De kleur van heerlijke gezonde sinaasappels. We maken een lekkere slurp smoothie om op te drinken tijdens Harmony day, mmhhhhh! Help jij mee?



## Woensdag 29 juli 2020



### Moddervulkaan

Heb jij wel is een echte vulkaan gezien? Dit is je kans op een vulkaan te zien uitbarsten! We bouwen een moddervulkaan in de zandbak of in een grote bak met zand. Aan het einde komt de vulkaan tot uitbarsting!

### Maori keting

Een typische Nieuw Zeelandse ketting maken? Vandaag kan het! We maken een Maori ketting van klei. Doe mee en creëer jou eigen ketting!

### Eierenrugby

Grrr....ik lust je rauw! Doe mee met dit rauwe rugbypartijtje en win!

## Donderdag 30 juli 2020



### Limbo dansen

De Laua party is natuurlijk niet geslaagd zonder een goed spelletje limbo dansen. Hoe laag kun jij onder de limbo stok door dansen? Zet de muziek aan en zak steeds een stukje lager onder de limbo stok door!





### Hawaii games

Kokosnoot bowlen, limbodansen, mep de mango....? Ja heel wat maffe spelletjes staan er op het programma. Twee teams strijden tegen elkaar. Wie verzamelt de meeste punten?

### Hawaïschuitjes

Alle hens aan dek! Voor de lunch maken we Hawaïschuitjes!

### Pink power smoothie

Mmmmm verfrissend lekker en gezellig roze! Dit moet je proeven!

## Vrijdag 31 juli 2020



### Het Diwali Festival

Deze feestdag in Fiji worden alle felle kleuren uit de kast getrokken! Vandaag gaan wij ons eigen Diwali festival maken, dus trek je fel gekleurde kleren maar uit de kast en kom gezellig een kijkje nemen bij deze feestdag! We kunnen het festival opfleuren door neon armbandjes en schmink toe te voegen.

### Lampion maken

We knutselen zelf een lampion! Heb jij thuis nog een plastic fles of melkjerrycan liggen?

### Watermeloen pizza

Net even anders! Als basis voor je pizza geen bodem van deeg maar eentje van watermeloen. Lekker fris en heel gezond. Probeer maar eens.

