

Feestend de wereld rond; Afrika!

27 jul. t/m 31 jul.

Hallo lieve kinders! Oftewel: Hallo lieve kinderen in het Zuid- Afrikaans!

Deze week gaan wij op reis naar Afrika. Een kleurrijk land met leuke en verschillende activiteiten voor jullie!

Komen jullie mee om de reis door Afrika te beleven?

Maandag 27 juli



Waar zijn we deze week?

Om te weten in welk continent we deze week zijn maken we met zijn allen een collage over Afrika. Verzamel plaatjes uit de reisgidsen die met Afrika te maken hebben en plak ze op een groot vel. Alle ouders kunnen aan het einde van de dag zien waar je geweest bent deze week.

Zingen als in Afrika

Ieder land heeft een eigen soort muziek. Heb jij al eens een echt Afrikaans lied gezongen? Probeer het maar eens?!

Zuid-Afrikaanse melktaart

Melktaart is lekker fris en zowel warm als koud te serveren. Je kunt het in Zuid-Afrika in de meeste restaurants bestellen, maar ook in de supermarkt halen. Het is een taartje met vanille, kaneel en – drie keer raden – melk! Smul jij mee?



De vloer is lava

We gaan dansen op de vulkaan, wanneer je opeens hoort dat je ergens niet meer mag staan... De vloer is lava!

Grabbelton

Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven hoe het vandaag was.

Dinsdag 28 juli



Bedoeïenen buffet

We houden een eet- en drinkparty net als de bedoeïenen (nomaden). Zij leven in de woestijn en hebben hun eigen eetgewoontes. Lekker én leuk!

Dramaspel à la galgje

We spelen een aparte variant van galgje: drama galgje! Beeld uit wat er op je briefje staat en raad zo het woord... Drama!

Afrikaanse voetbal

In Afrika heeft niet iedereen een voetbal. Daarom maken de kinderen hem zelf. Probeer jij het ook?!

Grabbelton

Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven hoe het vandaag was.



Woensdag 29 juli



Djembé er op los!

In Afrika kunnen ze niet bijna niet zonder de djembé. In elk liedje hoor je er wel één. Vandaag maak je een eigen mini-djembé!

Sportbingo

Wie heeft als eerste een rij vol? Heb jij de voetbal of de medaille? Roep BINGO! Valse Bingo? Dan moet je een liedje zingen. Maar misschien win je wel een leuk prijsje?

Broodjes op een stok

Als echte avonturiers gaan we ons eigen broodje bakken boven een kampvuurtje. Hmmm, heerlijk!

Grabelton

Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven hoe het vandaag was.



Donderdag 30 juli



Jungle Karaoke Party

Hakuna Matataaaaaa! Roaaaar! In the jungle, the mighty jungle... Alle junglehits komen voorbij tijdens deze karaoke party! Zing mee uit volle borst!

Giga lekkere giraf

Jullie hebben misschien weleens een giraf in het echt gezien. Wat een lange nek hebben ze he? Zo kunnen ze blaadjes eten uit hele hoge bomen. We proberen zo'n giraffenek na te maken. Proeven?

Djembé Workshop

Vandaag komt er iemand een Djembé workshop geven! Het kleurrijke ritme uit Afrika Een djembé is een prachtige trommel die in West-Afrika al eeuwen wordt gebruikt. Tijdens de djembe workshop maak je kennis met de achtergrond van dit instrument, leer je er slagvaardig op spelen en maken we samen, toon na toon, een indrukwekkend muziekstuk

Grabbelton

Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven hoe het vandaag was.



Vrijdag 31 juli



Modderpudding

Deze modderpudding wordt niet gemaakt van water en aarde, maar deze pudding kun je eten én is ook nog eens super lekker en gezond.

Olifant met beweegbare slurf

Kleur de olifant in zoals jij hem mooi vindt. Daarna krijgt de olifant een slurf die echt kan bewegen. Ben je benieuwd hoe dat kan? Knutsel dan met ons mee.

Dans op z'n Afrikaans

In Afrika danst iedereen, van klein tot groot. Vandaag gaan we dansen zoals ze in Afrika doen. Doe jij ook mee?!

Grabbelton

Wat was het leukst, stomst, gezelligst, verdrietigst of misschien het spannendst vandaag? Aan de hand van een grabbelton beantwoorden we vragen tijdens de kring die ons allemaal inzicht geven hoe het vandaag was.

