

Laat je verrassen op reis door Noord- Amerika.

24 aug. t/m 28 aug.

Hallo allemaal, De laatste week van de zomervakantie halen we nog even alles eruit wat erin zit voordat we weer naar school gaan. Een boordevol programma met activiteiten uit Noord- Amerika. We verklappen alvast dat dit het land is waar indianen wonen, waar je lekker kunt eten en de omgeving ook nog eens erg kleurrijk is. Als dat geen goede afsluiter wordt van deze zomervakantie? Ben je benieuwd? Kijk dan snel naar het programma.

Maandag 24 augustus



Stoepkrijtkunst ! Maak kleurrijke mozaïeken en kijk naar de mooie verschillen.

We maken prachtige kunstwerken door vlakken af te plakken met schilderstape en aan de slag te gaan met stoepkrijt.

Guacamole

Zelf guacamole (spreek uit: gwa-kamole) maken moeilijk? Nee hoor. Het is gewoon een kwestie van een beetje mengen van de juiste ingrediënten. Lekker bij nacho's!

Natuurlijke indianen kunst

Als we tegenwoordig denken aan kunst dan denken we vaak aan vilstiften, potloden, verf, papier enzovoort. Maar als je nu eens zou leven als de Indianen en je zou al deze materialen helemaal niet hebben? Hoe zou je dan een kunstwerk maken? We gaan er op uit in de natuur en maken met natuurlijk materiaal een kunstwerk.



Indianen totempaal beweegdans

Op een totempaal stonden dieren en andere 'geesten' afgebeeld, waarvan men geloofde dat die bescherming boden. Veelal waren het nogal grimmige afbeeldingen: dat hield de kwade geesten op een afstand. Met bewegen en dansen beelden wij een totempaal uit. Het was nog nooit zo leuk om 'voor paal' te staan!

Indianenportret

Om dit portret te maken heb je geduld nodig, want de klei die we hiervoor gebruiken moet hard worden. Zodra we het portret gemaakt hebben en het goed gedroogd is maken we het af door de indiaan te beschilderen met mooie kleuren. Natuurlijk mogen gekleurde veren ook niet ontbreken!

Dinsdag 25 augustus

Vandaag is een Piratendag! jullie mogen ook verkleed komen. We gaan piratengamen, piratenzwaard en/of schatkist knutselen.



Piratenbingo

Wie heeft het eerst die typische plaatjes die met piraten te maken hebben? Heb jij je kaart vol? Roep: BINGO!

Piratengames

Dek zwabberen, water hopen, over de loopplank lopen....ben jij mans genoeg om al deze piratengames goed te voltooien? Dit wordt echt lachen!

Piratenzwaard

Je eigen zwaard om vijanden mee te verslaan. Leuk om zelf te maken van karton en te schilderen in je favoriete stoere kleur. Maak er eentje bij ons!



Toveren met kleuren en zout. Ga op ontdekking en doe mee.

Met wat spullen die bijna iedereen wel thuis heeft gaan we de magische creaties maken. Ben jij ook nieuwsgierig wat je met zout, lijm en verf kunt maken? Doe mee!

Woensdag 26 augustus



Voetbal cupcakes! Voetballen, daar heb je geen taal voor nodig.

Stoere voetbal cupcakes! Zo maak je van iedere voetbal wedstrijd een mooi feest.

Mini-tipi weven

Een tipi is een kegelvormige tent die, in tegenstelling tot een wigwam, niet is bedekt met boomschors maar met dierenhuiden of canvas en snel afgebroken en opgezet kan worden. Dit type indianentent wordt van oudsher gebruikt door de indianen op de Great Plains, een grote prairie in de Verenigde Staten en Canada. Een tipi bestaat uit een frame van rechte stokken van ceder- of vurenhout, een bedekking van canvas of dierenhuiden, een binnenvoering en een deur van canvas of huid. Bovenin zat een rookgat dat met lijnen open en dicht kon worden gemaakt. Je zult wel begrijpen dat wij echt geen dierenhuiden gaan gebruiken. Liever gebruiken we restjes wol. Heb jij nog wat thuis? Neem het dan mee.

Annemaria Koekoek of toch niet...

Wie kent Annemaria Koekoek nu niet? We kunnen het spelen zoals altijd, of we gaan voor wat meer uitdaging. Welke uitdaging precies? Speel mee en kom erachter!

Picknick party!

Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf onze eigen picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker opgegeten.



Donderdag 27 augustus



Cowboy outfit

Oh, het leven op de prairie... Slapen onder de sterren, rijden op een paard.. Met de outfit die we vandaag knutselen, ben jij helemaal klaar voor een cowboyparty.

Cowboy te paard

Grappig! We maken een paardenlijf van papier of karton en de berijder maar ook de benen van het paard maken we van houten wasknijpers.

XXL Cactus

Zo'n grote cactus heb je nog nooit gezien: ze zijn enorm! En dat niet alleen, ze zijn ook prikkelbaar! We maken ze van een zwembad noodle.

Gezonde cactussen

Gezonde cactussen maken van groente, fruit en/of kaasblokjes. Een heerlijk gezonde traktatie!



Vrijdag 28 augustus



Slippers schminken

Op je blote voeten rondlopen maar op zo'n manier dat het toch net lijkt alsof je de allerhipste slippers aan hebt? Dat kan wanneer we je voeten schminken alsof je echte flipflops aan hebt. Jij bepaalt het design!

Dansende rijst

Soms hoor je zulke leuke muziek dat je wel moet dansen. Rijst wil ook weleens dansen, maar dan niet door muziek. Ontdek tijdens dit proefje hoe dat kan!

Jump it!

Hoeveel spring spelletjes ken jij wel niet? Springen als een kikker, muis of gewoon jezelf? Jump it! En kom er achter hoe goed jij kunt springen.

Quesadilla's: Mexicaanse tosti

Quesadilla's zijn voor Mexico wat 'tosti's' zijn voor Nederland. Letterlijk betekent het woord 'kaasdingetje'. Ze worden gemaakt van maïs- of bloemtortilla's en zijn populair in combinatie met pittige salsa's, chilisaus of met guacamole. De vulling bevat in elk geval kaas, soms ook reepjes gare kip, chorizo, champignon of bijvoorbeeld ham. Smullen!!!

